



# Reveljen

Nr 26 Februari 2009

## Äntligen kom beslutet

Det var en märklig tisdagseftermiddag, musikerna var lediga. De hade veckan innan hunnit med en tripp till Stockholm med spel på Amf 1 i Berga, startat julkonserterna med två dagars konserterande i Karlsborg.

**”Vad det gäller den här placeringen så har vi valt att ha kvar den i Karlskrona, jag tycker inte det är så anmärkningsvärt.”**

*generallöjtnant Jan Salestrand i radiointervju P4 Blekinge.*

Plötsligt kom folk springande. De båda kommunalråden K G Svensson och Kent Lewén formligen dansade uppför trapporna. Hack i häl hade de journalister och fotografer från Sydöstran och Blekinge Läns Tidning, SVT och TV4 med kameror och mikrofoner. Radio Blekinge bröt sändningarna för att meddela nyheten.

**”Det säger sig självt att Marinens Musikkår inte kan flytta från örlogstaden Karlskrona till Stockholm. Försvarsmakten tog sitt förnuft fånga”**

*Lars Myr krönikör Värmlands Folkblad*

”Jag är överlycklig. Det har varit ett sådant kämpande”, sade musikkårens chef Morgan Carlsson inför TV-kamerorna. Oskar Sörnäs blåste en segerfanfar. När den klingade hade kommunstyrelsens ordförande tårar i ögonen. ”Jag har jobbat hårt för detta så länge”, var K.G. Svenssons kommentar.

Sedan började telefonerna ringa med gratulationer och lyckönskningar. Våra musiker fick nyheten i form av SMS-meddelande i sina mobiler. Blommor strömmade in. Vi började rusta för den firarfest som kom att vara långt in på småtimmarna.

**”Havet, sydvästan, flottan, varvet, musikkåren och sill. Och massor av jävlar anamma när det gäller att slå vakt om det som är vårt och hela Sveriges världsarv.”**

*Roy Johansson, som i nära 60 år följt Marinens Musikkår, i en artikel i Blekinge Läns Tidning.*

Det är svårt att beskriva den känsla ett sådant besked för med sig, men det måste vara likt den som löparen känner vid sprängandet av målnöret efter ett långdistanslopp med regn och motvind. Ett förlösande konstigt rus av lycka.

## Morgan Carlsson tillägnad marsch

Jublet bröt ut så fort Morgan Carlsson visade sig på scenen. Med stående ovationer innan han ens hunnit ta till orda. I ett fullsatt konserthus visade karlskronapubliken sin uppskattning av musikkåren och dess chef. Morgan har under sin cheftid för Marinens Musikkår, hunnit med att avvärja de båda attacker från de krafter som vill lägga ner eller flytta musikkåren. Även om kvällen var ägnad åt att sprida julens budskap blev kvällen istället en stor hyllning musikkårens avgående chef.

När Andreas Hanson presenterade kvällens extranummer, en av honom nykomponerad marsch som fått den symboliska titeln ”Dristigheten”.

– ”I regel är det bara generaler, amiraler, statsöverhuvuden eller kungliga personer som får marscher

skrivna till sig. Men denna marsch är tillägnad min chef Morgan Carlsson för hans arbete för musikkåren i Karlskrona”, sa Andreas Hanson.



*Morgan Carlsson vid överlämnande av marschen ”Dristigheten”.*

*Foto: Fredrik Ramberg*

## Vad gör vi under 2009

Så var det dags igen att skriva några rader om årets konsertverksamhet och andra musikaliska framträdanden som ni i vår kära publik har möjlighet att ta del av. Redan har vi hunnit avverka en traditionell trettondagsproduktion, lunchkonsert och ett musikkröss, det senaste en nyhet för året. När det gäller lunchkonserterna är programmen rent musikaliskt knutna till ett land eller region och till denna musikaliska spis finns möjlighet att inta en matig soppa innan konserten, gott.

Sommaren och hösten kommer att erbjuda vår publik i Stockholm 25-30 tillfällen att skåda och lyssna till Marinens Musikkår vid vaktparaderna genom staden. Här hemma blir det naturligtvis konserter på Grevagården och musikmarscher.

Under sista helgen i maj deltar vi i Svensk Blåsmusikfestival i Jönköping. Där kommer ett mycket intressant möte att ske mellan Marinens Musikkår och sångarna Ola Salo och Åsa Fång vilka för närvarande gör stor succé i musikalen Jesus Christ Superstar på Malmöoperan.

Första helgen i september ämnar vi återigen genomföra en Ehrensvärdsfestival tillsammans med en

utländsk musikkår, spelplats blir Vasaskjul på Lindholmen i Karlskrona.

Senare under hösten konserterar vi tillsammans med Sandgrenska manskören i deras jubileumskonsert innan vi återigen närmar oss julen med allt vad det innebär.

Att musikkåren får finnas kvar här i Karlskrona är naturligtvis en stor glädje. Konsekvensen av alla turer kring Försvarmusiken ger dock tydliga signaler om att vi kommer att vara mer på resande fot än någonsin förut. Planer och idéer finns för att under året resa såväl till Somalia som Afghanistan och musicera för våra trupper i utlandet. Här hemma gästar vi garnisoner i bl a Skövde, Halmstad, Eksjö, Karlsborg och Boden.

Inte sällan är arrangemangen vi deltar i till för allmänheten så håll ögon och öron öppna, Marinens Musikkår kan plötsligt befinna sig på en plats nära DIG!

**Välkommen!**

**Andreas Johansson**  
Producent hos Marinens Musikkår



*Konsert för Ing 2 i Eksjö kyrka.*

*Foto: Fredrik Ramberg*

## Tomas ny chef för Marinens Musikkår

I början på det nya året tog Tomas Hjortenhammar över chefskapet för Marinens Musikkår. Tomas är marinofficer och har sin bakgrund inom ytstridsflottiljerna i Karlskrona och Berga, med befattningar inom samband/stridsledning, artilleri, ubåtsjakt och ytattack. Han har också tjänstgjort som avdelningschef på Militärhögskolans kadettlinje och chef för Sjöinfokompaniet i Karlskrona. Tomas kommer närmast från ett chefskap för Arméns Musikkår i Stockholm.

Tomas har ett stort intresse för musik allmänhet, och blåsmusik i synnerhet. Ett intresse som han delar med sin familj, där alla Hjortenhammar trakterar något blåsinstrument. Tomas började spela trumpet i 12-årsåldern, har sedan dess varit aktiv i såväl blås-



*Tomas Hjortenhammar, ny chef för Marinens Musikkår.  
Foto: Lasse Sjöberg*

orkester, storband och symfoniorkester. Större delen av fritiden lägger han på Ronneby Blåsorkester, där han också ordförande. Tomas har också varit kårchef för Marinens Ungdomsmusikkår (MUK).

## Stipendium till Ungdomsmusikkåren

Vid en ceremoni på Blekinge museum överlämnade Jeanette Andreasson-Sjödén, ordförande i Region

Blekinges kulturnämnd, 20 000 kr till Theodor Hjortenhammar och Frans Sjöberg representanter för Marinens Ungdomsmusikkår. Stipendiet skall användas till att utbilda ungdomar i den svenska blåsmusiktraditionen. Arbetet görs i samarbete med Marinens Musikkår.

## Stor succé för Marinens Ungdomsmusikkår i Bremen

Våra unga musikambassadörer deltog under en vecka i januari i Musikschau der Nationen 2008 i Bremen. I AWD-Dome Bremens motsvarighet till Globen i Stockholm gjordes sex föreställningar. I denna blåsorkestershow deltog musiker dansare och hästar från

Taiwan, Holland, England, Tyskland, Polen, Mexico, Portugal, USA och Sverige.

Highlights från den 3 timmar långa showen kommer att sändas i tysk TV under mars månad.



*Skoputs backstage för MUK:s medlemmar.*

*Foto: Lasse Sjöberg*

# Vintermusikskolan 2008

Marinens Ungdomsmusikkår höll i mellandagarna vintermusikskola i Karlskrona.

Det var för andra gången man arrangerade ett träningsläger för blåsare och slagverkare. Ett femtiotal duktiga instrumentalister i åldrar från 13 till 21 år, från landets södra delar deltog. Syftet med denna vintermusikskola är bevara och att hålla liv i

intresset för blåsmusik. I hela fem dagar repeterade, marscherade och konserterade man tillsammans. För musikalisk instudering dirigerade Jörgen Flink och Jörgen Ådvall och musiker ur Marinens Musikkår.

Vintermusikskolan avslutades med konserter i Heliga Trefaldighets kyrka Kristianstad och Amiralitetskyrkan i Karlskrona.

## 30 101 namn på protestlistan

I slutet av november skickades listorna med protester mot att Marinens Musikkår i Karlskrona läggs ner eller flyttas, till försvarsminister Sten Tolgfors. En digital version av protesterna sändes också till kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth och ÖB Håkan Syrén.

**”Man får säga att det som är positivt är att det finns ett väldigt stort intresse för försvarsmusiken.”**

*generallöjnant Jan Salestrand i radio P4 Blekinge.*



*Ordföranden i MMV, Sven Norén, redo att överlämna protestlistan. Foto: Lasse Sjöberg*

Avsändare var vänföreningens ordförande Sven Norén. Sedan insamlingen startade 29 april har 30 101 protesterat mot förslaget, att denna nationella musikresurs läggs ner eller flyttas. Speciellt glädjande är reaktionen från utlandet. Protester har kommit från 29 länder. Merparten är naturligtvis från våra grannländer, men också från så avlägsna nationer som Kina, Uruguay, Australien, Singapore, Mexico och USA.



*Årsavslutning 4 Sjöstridsflj Berga. Foto: Fredrik Ramberg*

Redaktionskommitté: Lars Sjöberg, redaktör • Birgitta Palmgren, ansvarig utgivare • Gert Palmgren

### Marinens Musikkårs Vänners styrelse

Sven Norén, ordf. 0455-817 53  
Ulf Kjellgren, v. ordf. 0455-269 70  
Barbro Östling, sekr. 0455-174 09  
Birgitta Palmgren, v. sekr. 0455-185 48  
Sven Nilsson, kassör 0455-278 84

Torsten Wikström 0455-168 21  
Gert Palmgren 0455-185 48  
Lena Porshammar 0455-338 366  
Olle Melin 0455-239 64  
Gun Ekedahl 0455-270 08  
Theodor Hjortenhammar 0457-706 10

Marinens Musikkårs Vänner  
Östra Prinsgatan 2  
371 31 Karlskrona

Tel: 0455-858 33  
Fax: 0455-858 36  
Plusgiro: 217 38-0

[www.marinensmusikkar.se](http://www.marinensmusikkar.se) • [mmv@telia.com](mailto:mmv@telia.com)